

29 Νοεμβρίου 2006

**ΘΕΜΑ: Διακίνηση και πώληση τουρκικών προϊόντων  
στις ελεύθερες περιοχές.**

Στις 12 Νοεμβρίου έγινε ανώνυμη καταγγελία στο Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ότι ανευρέθηκαν κιβώτια λαχανικών σε χώρο απόρριψης παρακείμενα φρουταρίας στη Λευκωσία, στα οποία αναγραφόταν η Τουρκία ως χώρα προέλευσης. Έγινε αμέσως καταγγελία στο Τελωνείο Λευκωσίας και της υπόθεσης επιλήφθηκαν τα αρμόδια όργανα του κράτους. Παραμένουν όμως πολλά ερωτήματα, τόσο για τον τρόπο που διακινούνται αυτά τα προϊόντα στην αγορά μας, όσο και για τις ευθύνες τόσο των κρατικών λειτουργιών όσο και των ιδιωτικών συμφερόντων που εμπλέκονται στη διακίνηση, εμπορία και μεταπώληση των προϊόντων αυτών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ιδιώτες βάζουν τα προσωπικά τους συμφέροντα πάνω από τα συλλογικά, πλήττωντας τα συμφέροντα της Κύπρου. Παρά τα ηθικά διλήμματα που είχαμε όλοι με το εμπόριο της Πράσινης Γραμμής, όπου θα βλέπαμε προϊόντα που καλλιεργούνταν στην κατεχόμενη γή μας να πωλούνται πίσω στους ιδιοκτήτες τους, έχουμε τώρα επιτείδιους που εμπορεύονται προϊόντα τουρκικής προέλευσης εξόφθαλμα, χωρίς κανένα αίσθημα ευθύνης και συνέπειας προς τον κοινό αγώνα για απελευθέρωση του νησιού μας.

Είναι λυπηρή και κατακριτέα τέτοια συμπεριφορά, ειδικά λόγω των ανεπαρκών μέτρων ελέγχου καταλληλότητας των προϊόντων αυτών, αλλά και λόγω της μη αναγραφής της χώρας προέλευσης από τους μεταπωλητές, όπως οφείλουν να κάνουν. Καλούμε τα αρμόδια όργανα του κράτους να ενδυναμώσουν τα μέτρα ελέγχου του εμπορίου της Πράσινης Γραμμής, αλλά και να διώξουν ποινικά τους εμπόρους και μεταπωλητές των προϊόντων αυτών, αφού είναι φανερό από τα κιβώτια που ανευρέθηκαν ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για προϊόντα τουρκικής και όχι κυπριακής προέλευσης.

Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά εισάγονται στην Κύπρο μέσω άλλων χωρών ή απευθείας από τα νόμιμα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, το θέμα λαμβάνει πλέον ηθική χροιά. Καλούμε τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και τους εμπόρους να

χρησιμοποιήσουν τη διακριτική τους ικανότητα, ώστε να αποκλειστούν από την κυπριακή αγορά τα τουρκικά αγροτικά προϊόντα.

Είναι η ελάχιστη απάντηση των Κυπρίων έναντι της ποταπής και προκλητικής στάσης της Τουρκίας στο θέμα της εφαρμογής του πρωτοκόλλου τελωνειακής ένωσης.